

Bij de diensten van zondag

Dorpskerk **09.30 uur** Live meekijken → Klik [hier](#)
Michaëlkerk **11.00 uur** Live meekijken → Klik [hier](#)
Voorganger **ds. Jeroen Tiggelman**
Thema: **'Ik ben te klein..'**
n.a.v. de geschiedenis van Gideon
Schriftlezing **Richteren 6: 1-24 en 7: 1-14** nbv

Collecten

1^e Collecte Diaconie
2^e Collecte Beheer en Onderhoud

Deze collecte is een belangrijke bron van inkomsten voor onze wijkgemeente. Zaken als energie, onderhoud, vaste lasten, koffie en dergelijke worden hiermee betaald.

3e Collecte Plaatselijk kerkenwerk

Collectes via QR-code

Er is maar één QR-code te scannen voor alle 3 de collectes. Deze QR-code is ook in onze kerkgebouwen aangebracht.



Collectes via App van onze kerk (Donkey Mobile). Ga naar 'geven' en daar staan de collectes voor deze week omschreven.

Collectes via bankoverboeking. U kunt uw bijdragen storten op de bankrekening van de wijkkas: IBAN: NL10 INGB 000 5318156 t.n.v. Wijkgemeente de Brug, Spijkenisse, o.v.v. de doelen van uw giften.

Bloemengroet

De bloemen vanuit de gemeente gaan deze week met een hartelijke groet en ter bemoediging naar **Nel en Tjarco Haver**.

Ook gaan er bloemen met een hartelijke groet en ter bemoediging naar **Thea Neecke**.

Gebed en meeleven

Br. Nicolas Wallace, wordt op 1 augustus geopereerd in het IJsselland Ziekenhuis aan darmkanker, heel heftig voor hem. Graag gebed voor hem, dat hij rust en kracht mag ontvangen en dat hij de nabijheid van zijn Heiland mag ervaren in deze spannende tijd.

Mw. Vermeer, Vermeer tobt nog met haar gezondheid. Gordelroos is een langdurig proces van herstel. Ze ondervindt nog zo nu en dan vervelende pijn. Toch mag ze wel zien, dat het iets beter gaat. Daar danken we God voor!

Br. Gerard Doodewaard is op moment van schrijven opgenomen in Ikazia. Er zijn een drietal stents geplaatst. Hij zal als alles goed gaat ook nu weer thuis zijn. Een bemoediging zal hem en Wil zeker goed doen!

Zr. Gerry Noordzij-Klijnsma, verblijft in Villa Anna, te Molenaarsgraaf. Dit is erg moeilijk voor haar. Ze mist enorm het bekende en de contacten en heeft veel pijn bij het lopen, wat heel moeilijk gaat. Het doet haar allemaal geen goed. Helaas komt zorg thuis niet goed rond. Gebed om troost, rust en kracht, een kaartje en andere blijken van belangstelling worden zeer op prijs gesteld.

Br. Jacob Zweistra, verblijft helaas nog in het Erasmus Ziekenhuis Rotterdam. In de afgelopen tijd blijkt de immunotherapie die hij volgt hele nare bijwerkingen te hebben. Daarvoor moest hij zelfs naar de hartbewaking. Eigenlijk mocht hij naar huis, maar de therapie blijft zo doorwerken dat zijn spieren en zenuwen nog steeds worden aangevallen. Er zal met een nieuw medicijn gestart worden, laten we bidden dat het helpt! Laten we bidden om herstel en genezing. In dit alles blijven Jacob en Wil op de HEER vertrouwen. dat Hij alles ten goede zal keren. Daar zijn we dankbaar voor.

Langdurig zieken

Er zijn in ons midden zusters en broeders, die al heel lang ziek zijn. Zij verblijven gewoon thuis, maar zijn gebonden aan huis of hebben te weinig energie om ergens heen te gaan zoals naar de kerk (waar het altijd drukker is dan thuis) en kunnen dat niet goed aan. Maandelijks willen we een paar namen noemen. Waar we als betrokken gemeenteleden voor onze broers en zussen kunnen bidden.

Deze maand zijn dat; **Arie en Katrien Strik, Iris van de Giesen, Nel Haver – Terlouw en Adri van Dongen**

Weduwen en wezen bezoeken

Gods hart gaat uit naar hen, die eenzaam zijn door de verliezen, die ze hebben geleden. Juist God stuurt ons de boodschap, dat de onbevleete godsdienst heb bezoeken van weduwen en wezen is. Natuurlijk sluit dat ook de weduwnaars in. Ik roep u op om eens na te denken over hen, die dit jaar of een vorig jaar zijn of haar maatje verloren heeft onderweg. Dan heeft u, voor zover u en jij dat kunnen een opdracht: "De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld"



Heey lieve Brugkids!

De juf van vandaag zorgt zelf voor een leuk vullend programma. Dus een grote verrassing waar het over gaat. Kom jij ook ontdekken wat de verrassing is?

Wanneer je op de link klikt van het filmpje kun je misschien al raden waar we het over gaan hebben.

 <https://youtu.be/jafeF2UrSeg?feature=shared>



DK: Geen kindernevendienst
MK: Groep 1 t/m 8 Kindernevendienst

Kom je ook weer meedoen? Je bent van harte welkom!

Leiding Kindernevendienst gezocht



Na de zomervakantie stopt er na jarenlang kindernevendienst doen een juf. Daarom zijn wij dringend opzoek naar iemand die de nieuwe juf/meester van

groep 5 t/m 8 wil worden. Anders moeten helaas de kinderen van groep 5 t/m 8 na de zomervakantie weer 1 zondag per maand boven blijven zitten. Wil jij aansluiten bij ons team om de kinderen meer te leren over God, Jezus en de Heilige Geest of wil je een keer meekijken wat de kindernevendienst inhoudt? Stuur vrijblijvend een berichtje naar Judith 0628079429

Super Hero gezocht



Heb jij een leuke hobby of een passie die je een keer tijdens SuperHero's wilt leren aan de kinderen van de

kindernevendienst? Stuur vrijblijvend een berichtje naar Judith 0628079429.

Zomerleiding

Iedereen die in de zomervakantie helpt met de kindernevendienst, heel erg bedankt! Afgelopen maandag is naar alle zomerleiding een mail gestuurd, heb je deze niet ontvangen check de SPAM box of stuur een berichtje naar Judith 0628079429.

Van de dominee

Het is een beetje komkommer-vakantietijd. Toch zaten we afgelopen dinsdagmorgen met een grote groep in de bidstond in de Dorpskerk. Dat was weer heel mooi en bemoedigend. Mocht je vakantie hebben, niet weg zijn, en gebruikelijk vanwege je werk niet in de gelegenheid om te komen, kom ook eens langs! Nu kan het .

Voor het komende seizoen alvast nog een aanrader: Op 26 september start er weer een nieuwe **Alpha cursus**. Deze eerste avond is de introductie-avond. Ben je geïnteresseerd in  het christelijke geloof of kan je geloof wel wat nieuw vuur gebruiken. Locatie huiskamer Michaelkerk, inloop 18 u en aanvang 18.30 u. Geef je op bij harm@bosfamily.nl

Vanaf begin volgende week (bij de bidstond ben ik nog wel) heb ik vakantie. In noodgevallen kunt u/jij contact opnemen met de scriba Gerry de Boer.

Ds. Arenda Haasnoot

Van de pastoraal werker

Gruwelijk realistisch en wonderschoon

Op New Wine was er een indrukwekkende getuigenis van Kim Kyung....die dit jaar gevangen heeft gezeten in Noord Korea, het land met de meest gruwelijke daden inzake verdrukking van Christenen. Het getuigenis was aangrijpend. Kim werd opgepakt wegens bezit van een bijbel. Hij werd gemarteld en na 40 dagen 'als dood' op straat gegooid. De meeste Koreanen stierven al na zo'n 13 dagen vanwege en gemis aan eten en drinken, aan slaap, aan de lichamelijke straffen. Het was dus een Gods wonder, dat Kim nog leefde. Hij kwam kruipend over straat thuis. Daar vroeg hij wat zijn zusters en broeders gebeden hadden voor hem? Ze zeiden: 'Dat jij de genade zou blijven krijgen om bij God te mogen komen. Dat jij je liefde voor Jezus niet zou opgeven. Dat je zou volharden om in de vreugde van God door geloof in te gaan'. Ik zeg het met eigen woorden. Maar wat een perspectief? Ze baden niet om verlossing uit de gevangenis, maar om bevestiging van zijn kindschap. De Heilige geest gebruikte dat alles. Zelfs toen hij nog in de gevangenis de namen van zijn vervolgte thuisgemeente moest noemen kon hij door de kracht van de Heilige Geest zwijgen.

Laten we als westerse Christenen belijden dat we onze focus op 'volharding' zullen zetten voor hen, die lijden onder de machten van satan, die via de onderdrukkers zijn werk probeert te doen. Wat is het waar en gruwelijk realistisch en tegelijkertijd wonderlijk schoon:

Romeinen 8: 36-37 **Gelijk geschreven is: Want om Uwentwil worden wij den ganse dag gedood; wij zijn geacht als schapen ter slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.**

Jan van Egmond

Gratis lunch in de Michaelkerk

Vrijdag 2 augustus bieden wij weer een lunch aan voor mensen die alleen zijn of voor hen die het financieel moeilijk hebben.

Kom gerust eens langs en neem iemand mee!

Je bent van harte welkom in de Michaelkerk, Anjerplein 1 Spijkenisse. Inloop vanaf 12.00 uur met een kopje koffie of thee. De gezamenlijke lunch begint om 12.30 uur. Graag vooraf aanmelden. Je kan bellen/appen met 06-36394123 of mailen naar

werkgroepsamen44@gmail.com

De volgende lunch is op vrijdag 30 augustus.

Open Dorpskerk

Wie zou mee willen doen met de Open Dorpskerk op zaterdag van 11-13 u. We zoeken nog mensen om het rooster weer vol te krijgen tot (eind) november (zolang het niet te koud is). Stuur een berichtje naar aanmeldenbrug@gmail.com of laat een berichtje achter in de kerkapp.

We zoeken ook extra mensen voor zaterdag 31 augustus (Spijkenisse-festival) en voor 14 september Open Monumentendag.

Kesjer cursus

Vanaf 4 september wordt de "Kesjer cursus" in onze gemeente gegeven. Kesjer betekend verbinding, verbinding van ons christelijke geloof met het Joodse geloof. Het gaat om de joodse wortels, (Romeinen 11: 17-18), van ons geloof.



Het volledige cursusschema is als volgt: 4+11 september, 2+30 oktober, 20+27 november, 4 december 2024, verder in 2025: 8+29 januari en 5+26 februari. De woensdagavonden begint de cursus om 19u tot 22u. De cursus kost € 55, wanneer u onmogelijk dit bedrag kunt betalen, neem dan toch contact op, zeer waarschijnlijk is het dat we tot een goede oplossing komen. De cursus vind alleen plaats bij voldoende belangstelling dat wil zeggen tenminste 15 personen.

Heb je er zin in om deze cursus te volgen, meld je dan aan bij Jacco van der Gaag Jacco-1@outlook.com 06 5490 3323 ook voor extra info, en of bij Ds Arenda, graag zo snel mogelijk alstublieft, in verband met de organisatie.

Diensten komende week

28 juli 2024 09.30u Dorpskerk
11.00u Michaëlkerk
Voorganger Jan van Egmond

Vaste activiteiten Wijkgemeente de Brug Inloopmaandagmiddag in de Michaëlkerk

Iedere maandagmiddag is er een inloop van 14-16 u in de Michaëlkerk. Loop gerust binnen voor een kopje koffie/thee, praatje, spelletje, knutselwerk of iets creatiefs.

Bidstond in de Dorpskerk.

Iedere dinsdagmorgen van 9-10 uur. Bidden helpt altijd! Daarna is er inloop met koffie en thee. Kom gerust langs. De bidstond is de komende tijd in de consistorie omdat deze beter verwarmd kan worden. Welkom.

Predikant	Ds. Arenda Haasnoot	06 3077 7022
	predikant_debrug@pknspijkenisse.nl	
Pastoraal werker	Jan van Egmond	06 2993 4613
	pastoraalwerker_debrug@pknspijkenisse.nl	
Scriba	Mw. Gerry de Boer	0181 635 025
	scriba_debrug@pknspijkenisse.nl	
Postadres	Anjerplein 1, 3202 GE Spijkenisse	
Reservering	Zalen Michaëlkerk	
	kalender.debrug@gmail.com	
Internet	www.pkn-spijkenisse.nl/debrug	
Bloemen groet	Namen van mensen voor de bloemengroet kunt u doorgeven aan : MK: ankie1boot@gmail.com DK: g.boelaars@kpnplanet.nl	
	Kopij kan tot donderdagavond 19.00 u worden ingeleverd	
E-mail	nieuwsbrief.debrug@gmail.com	